

Maandmenu

Salade met kipreepjes,
ceasardressing, ontbijtspek, ei
en kaassnippers of

Salade met gerookte forel en
gemarineerde zeevruchtjes of
Tomatensoep of

Mosterdsoep met spekjes

~~

Kogelbiefstuk met groene
pepersaus of

Kalkoenspies met paprika, ui,
spek en een pittige
cocktailsaus of

Zalmfilet met Hollandaisesaus
en garnaltjes of

Kabeljouwfilet met ontbijtspek
en mosterdsaus

~~

Vanille ijs met verse slagroom of
Nogatine- ijskaartje met verse
slagroom of

Kaneel-ijs met stukjes
stroopwafel en verse slagroom
of Koffie/thee

€ 18,50

Nog meer keuzes!

Was 't u al opgevallen?
Voortaan i.p.v. 3 maar liefst 4
keuzes per gang in ons
maandmenu!!

**En de prijs? Die blijft gewoon
hetzelfde!!**

(zie linkerzijde van deze placemat voor het
menu van deze maand)

Culinair Menu € 22,75

Salade met een zalmrolletje en garnaltjes

~~ ~

Coquilles met scampi's geserveerd met een heerlijke

look-sausje

~~ ~

Tiramisu met chocolade ijs en verse slagroom

Eet smakelijk!

Enkele wijsheden.....

Aan alle studenten: wordt bokser, meer kans op slagen.
24 uur in een dag, 24 bierflesjes in een krat, toeval?
Sla nooit een man met een bril. Sla hem met je vuist, dat komt
harder aan.

Ik mis mijn ex nog steeds, maar het is er niet meer zo ver naast.
M'n tweede vrouw liep zo snel bij me weg dat ze de eerste nog
inhaalde.

Je dorp heeft gebeld. Ze willen hun idioot terug.

Als alles goed gaat, heb je waarschijnlijk iets over het hoofd
gezien.

God maakte de man en zei: "Goed!" God maakte de jongen
en zei: "Nog beter!" God maakte de vrouw en zei: "Twee op drie
is niet slecht."

Ik geloof niet in bijgeloof, dat brengt ongeluk.

Als je rijdt, leg je je leven in de handen van je voeten.

Ik wil sterven in mijn slaap, net als mijn grootvader. Niet
roepend en tierend zoals de passagiers in zijn bus.

Wie het laatst lacht, denkt het traagst.

Ik heb me voorgenomen om eeuwig te leven, tot nu toe gaat
dat goed.

Er zijn drie soorten mensen: zij die kunnen tellen en zij die dat
niet kunnen.

Als je nooit de eerste keer slaagt, moet je niet gaan
parachutespringen.

Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken.

Ongelukken op de achterbank veroorzaken kinderen.

Een Duitser, een Fransman en een Belg komen een cafe
binnen. Zegt de cafebaas: "Is dit een grap ofzo?"

Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker
van.

Lunch vd maand

Stokbroodje met kipreepjes, tauaé
en saté-saus

€ 6,25



follow us on
twitter



Ook wij zijn te volgen op #twitter via
@dekempenkneysel

Meld je snel aan als volger van @dekempenkneysel,
onder de nieuwe volgers verloten we iedere maand
een gratis 3gangen maandmenu! (Bekendmaking
winnaar via personal message op twitter!)

Onze bieren van het vat

Bij Dinee cafe de kempen kunt u voortaan
genieten van maar liefst 12 verschillende
bieren van het vat, met zorg voor u
getapt! Te weten:

- * Hertogjan pils
- * Hertogjan Weizen
- * Hertogjan Bockbier
- * Hjan Grand Prestige
- * Palm
- * Hoegaarden
- * Leffe Dubbel
- * Leffe Blond
- * La Chouffe
- * Anchor Beer (USA)

**Onze bieren staan uitgebreid beschreven
in onze drankenkaart!**

Onze bieren op fles

Voor onze speciaalbier drinkers serveren
we maar liefst 35 verschillende
speciaalbieren op fles! Kijk in onze
drankenkaart voor een uitgebreide
omschrijving van deze bieren. Proost!

Gratis WIFI



Als extra service bieden wij u gratis internet
via wifi-verbinding aan. U kunt inloggen op
onze Kempen-hotspot met de code:

winter2012

(Let op, deze code zal regelmatig gewijzigd
worden!)

Dagschotel € 9,50

Vraag ook eens naar onze
wisselende dagschotels. Deze
schotels worden geserveerd
met bijpassende garnituren.



Sms: NL [spatie] HJ [spatie] de [spatie] kempen [spatie] kneysel naar 3669 !